



NIEUWSBRIEF DECEMBER 2024

Korte terugblik op 2024

Net als voorgaande jaren zijn er een kleine duizend bezoekers geweest in het Schuilkerkje. Dit aantal is gebaseerd op het aantal inschrijvingen in het gastenboek. Dat is niet compleet, niet iedereen schrijft in het boek. Het was opvallend dat als de deur open stond er ook mensen binnenkwamen. Mensen die aan het wandelen waren of de Elfstedenfietstocht deden. Zelfs vlak voor een kerkdienst van de gemeente De Lytse Streek kwamen er wandelaars binnen.

Internationale bezoekers kwamen uit België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Canada, Verenigde Staten, Brazilië, Mexico en Belize. Dit jaar mochten we de eerste Mennoniet uit de Filippijnen ontvangen! Een jongeman die werkt voor de Mennonite World Conference.

Er kwamen een aantal grotere groepen op bezoek. Gemeenten uit Nederland die een speciaal uitstapje planden, maar ook uit Duitsland, VS en Mexico. Vaak wordt er bij de aanmelding gezegd dat dit weer de eerste keer is na de periode met Covid dat er een grotere reis wordt georganiseerd.

In het programma dat door Het Gouden Land (met onder andere tentoonstelling Menno Nu in de Koepelkerk) wordt aangeboden komen een aantal groepen uit VS en Canada ook in het Schuilkerkje op bezoek. Zij bezoeken ook het monument en de contourenkerk.

Tijdens Tsjerkepaad was het Schuilkerkje op zaterdagmiddag geopend. Op Open Monumentendag de hele dag. Beide activiteiten zijn georganiseerd in een samenwerking van doopsgezinde gemeente De Lytse Streek, Stichting Menno Simons SDMF, PKN Witmarsum en Pingjum, en de Victoriuserkerk. Er waren nog stempelkaarten met de verschillende kerken voor mensen die dat leuk vonden. Door de samenwerking is er meer activiteit en daarom komen er meer bezoekers.

In mei is het Schuilkerkje open geweest met een expositie van Pietie Buijs.

In juli was er een viering in het Schuilkerkje van De Lytse Streek en de PKN-gemeenten van Achlum, Arum, Hitzum en Kimsward. Het onderwerp was geweldloosheid, de overdenking was een dialoog.

Nog een bijzondere groep die een tocht maakte langs monument, contourenkerk, Schuilkerkje en de Victoriuserk werd gevormd door bestuurders en docenten van de Seminaria in Duitsland en Nederland. Zij verbleven een heel weekend in Witmarsum. Men was diep onder de indruk. Het hele weekend stond in het thema van Menno en hoe het is te wonen en gemeente te zijn in de streek waar Menno geboren is en zijn loopbaan begon. Niet alleen heel informatief maar ook een bijzondere ervaring.

In oktober was er een lezingenavond in de Koepelkerk in Witmarsum, georganiseerd door Het Gouden Land. Rob Workel heeft namens SMS SDMF een lezing gehouden over Menno Simons en doperdom.

Nieuwe ansichtkaart

Na een bezoek in juli was de familie Tissen uit Duitsland zo enthousiast dat zij een nieuwe ansichtkaart beschikbaar wilden stellen. Op deze kaart verschillende kleine afbeeldingen van Pingjum en Witmarsum, én de fundamentstekst. Er zijn vier versies: in het Nederlands, Frysk, Duits en Engels.

Een tijd later arriveerde er een grote doos met kaarten en een display. Een hartverwarmende reactie, waarvoor we dankbaar zijn!



Ontmoetingen

Een paar leuke anekdotes over ontmoetingen in het afgelopen jaar. In augustus was er een groep uit Mexico en Belize. Ze kwamen eerst in de viering in Witmarsum. Daar hebben ze natuurlijk prachtig gezongen. Ook waren ze geïnteresseerd in het verhaal van het graan. Menno de Vries heeft hierover verteld. In de overdenking vertelde ik over de oogst van 2023, totaal verregend en niet opgekomen. In Mexico en Belize hebben ze juist te maken met enorme droogte, werd mij verteld.

Na afloop van de viering wilde mensen een van de oude bijbels kopen. Het vertelt iets over de verbondenheid met de oorsprong. In Pingjum was men ook zeer onder de indruk. Heel bijzonder was dat nadat de film werd bekeken, de vrouwen mij vertelden dat de mannen dan maar in de voorkamer rond moesten kijken. Er was niet genoeg ruimte voor iedereen. Ik reageerde natuurlijk – voor mij dan – met de opmerking dat ze zich niet moesten laten tegenhouden. Dat werd toch wel gewaardeerd.

Een tijd later was er een groep uit Duitsland, oorspronkelijk Russische Mennonieten. Na in Pingjum alles bekeken te hebben gingen we naar het monument. Daar stonden een paar mannen – met enorme baarden – te praten. Het bleek dat het twee Mennonites waren, uit Winnipeg en uit Idaho, met hun Nederlandse gastheer. Dit waren ook oorspronkelijk Russische Mennonieten. Deze mannen kenden geen Russisch meer, maar door het Platt Dietz konden de mannen en de mensen van de groep elkaar wel verstaan. Dat gaf een enorme vreugde.

Tentoonstelling 2024

In 1524 begon Menno Simons zijn werk als priester en vicaris in de Victoriuskkerk in Pingjum. In 2024 dus 500 jaar geleden. Dit was aanleiding om een aantal portretten van Menno in de vermaning op te hangen, canvasprints. De afbeeldingen werden beschikbaar gesteld door het Rijksmuseum in Amsterdam en het Allard Pierson Museum, ook in Amsterdam.

In de voorkamer waren ook allerlei afbeeldingen van Menno te zien. Het ontlokte een van de bezoekers uit Duitsland de opmerking dat ze nog nooit zoveel Menno gezien had.



Bij deze tentoonstelling zijn twee activiteiten georganiseerd: Ten eerste een uitdaging om zelf een portret van Menno te maken. Een aantal mensen heeft deze uitdaging opgepakt. De resultaten waren te zien tijdens Open Monumentendag in de vermaning in Witmarsum.



De andere hieraan gekoppelde activiteit vindt plaats op 15 februari aanstaande. Het is een workshop over de portretten van Menno, met aansluitend iets over portrettekenen en dan aan de slag. Zie hieronder.

Deze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een gift van de Huisinga-Frietema Stichting.

UITNODIGING UITNODIGING UITNODIGING UITNODIGING

Je hebt er vast al wat over gelezen of gehoord:

De wereldbroederschap herdenkt op Hemelvaartsdag 29 mei 2025 in Zürich, dat het 500 jaar geleden is dat de eerste Doperse Gemeente daar is ontstaan.

In de roerige tijd van het begin van de reformatie waren er allerlei bewegingen op gang gekomen om de Rooms-Katholieke kerk van die tijd te hervormen.

In 2019 herdacht de Protestantse Kerk in Zwitserland het 500-jarig jubileum van de Reformatie. In januari van datzelfde jaar debuteerde de film “Zwingli” op het grote scherm en werd een van de populairste en succesvolste Zwitserse filmproducties aller tijden.

In deze film komt Ulrich Zwingli (1484-1531), de man, tot leven: een moedige hervormer wiens revolutionaire ideeën, geloof, moed, diep rechtvaardigheidsgevoel en menselijkheid leidden tot een democratisch doorgevoerde Reformatie van kerk en samenleving in Zürich en andere Zwitserse steden. De immense invloed van Zwingli’s gedachtegoed en werk is enorm onderschat. Alle kerken van de gereformeerde en wederdoperse traditie kunnen hun theologische wortels terugvoeren tot Zwingli en de Zwitserse Reformatie. De wegen van de reformatie door Zwingli en die van de groep o.l.v. Grebel, Manz en Blaurock, scheidden zich in 1525. Toen vond op 21 januari 1525 de eerste wederdoop plaats van Manz en anderen. Dat werd de breuk tussen Zwingli en degenen die radicaler wilden hervormen: de geboorte van het Doperdom.

De Stichting Menno Simons sdmf kreeg vanwege ons herdenkingsjaar de licentie voor de film van de “Reformierte Kirche Kanton Zürich”.

Wij nodigen, mede namens onderstaande Gemeenten, iedereen uit die deze 2 uur durende film wil komen bekijken. De film is in het Schwytserdütsch opgenomen en ondertiteld in het Engels.

Collecte bij de uitgang.

De bijeenkomsten zijn telkens in de plaatselijke Vermaningen:

Witmarsum op zaterdag 25 januari om 14.00 uur
Yn it Menno Simons Hûs i.o., nu nog de Vermaning.
Leeuwarden op zaterdag 1 februari om 14.00 uur
Holwert op zondag 2 maart om 14.00 uur
Stavoren op zondag 9 maart om 14.00 uur
Drachten op zondag 16 maart om 14.00 uur

Met broederlijke groet, namens de Stichting Menno Simons sdmf,
Ds. Rob B. Workel, voorzitter

Voor verdere info van de Stichting zie onze website:
<https://doopsgezindemonumenten.nl/stg-menno-simons-sdmf/>
Bankrekening van de Stichting: NL55 RABO 0141 9625 42.



Workshop Menno portretten

Op zaterdag 15 februari, van 13.00 – 16.00 uur is er in het Schuilkerkje een workshop over de portretten van Menno Simons. En ook over portrettekenen in het algemeen. Na een inleiding over de portretten van Menno, volgt er uitleg over hoe je een portret kunt tekenen zonder dat je precies het gezicht tekent. Daarna gaan we ook echt aan de slag met tekenen.

De inleiding en begeleiding bij het tekenen wordt gegeven door Nina Schroeder. We sluiten af met een drankje en hapje.

Er kunnen 12 personen deelnemen aan de workshop. Voor de materialen wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 10,00.

Graag opgeven bij: doopsgezindemonumenten@gmail.com.

Vrijwilligers, nooit genoeg!

We mochten dit jaar een paar nieuwe vrijwilligers begroeten. Heel belangrijk: mensen die in Pingjum wonen. Hier zijn we ontzettend blij mee!

Voor Tsjerkepaad kunnen we meestal voldoende vrijwilligers vinden. Dat is geweldig. Ze zijn het visitekaartje. Regelmatig hoor je terug van bezoekers dat zij onder indruk zijn van de gastvrije ontvangst en de goede gesprekken.

Het aantal vrijwilligers dat een groep kan ontvangen en in het Engels of Duits uitleg kan geven is beperkt. Het is steeds een hele belevenis broeders en zusters te ontmoeten vanuit een andere achtergrond. Heel inspirerend en de mensen zijn enorm belangstellend! Niet alleen naar ons gemeentezijn en geloven, maar ook naar hoe we hier samenleven, hoe we ons brood verdienen.

Het zou geweldig zijn als we deze groep vrijwilligers nog wat kunnen uitbreiden, vooral met mensen die het Engels of Duits redelijk kunnen hanteren. Er is veel informatie beschikbaar om kennis over de monumenten te vergroten. Daarnaast is het ook goed vanuit je eigen ervaring te vertellen en contact te leggen.

Voor meer informatie of gewoon meteen aanmelden:

doopsgezindemonumenten@gmail.com.

Vrijwilligersbijeenkomst

Volgend jaar wordt weer een jaar van herdenken, 1525-2025, 500 jaar sinds de eerste wederdoop. Gaan we daar ook iets mee doen?

Het is natuurlijk leuk om deze zomer weer een kleine expositie te hebben, of iets waarmee we onze verhalen leuker kunnen vertellen. De afgelopen twee jaren hebben we al in de gesprekken met elkaar veranderingen besproken en uitgevoerd. Het is heel fijn om voor komend jaar en misschien ook voor 2026, als de MERK in Nederland zal zijn, weer iets te bedenken.

Daarom een uitnodiging om mee te denken. Op zaterdagmiddag **8 februari om 14.00 uur** staat er koffie en thee klaar, met wat lekkers uiteraard om hierover te overleggen. We hopen op een flinke groep meedenkers!



Het Menno Simons Hûs

De ontwikkelingen voor een aanbouw aan de vermaning in Witmarsum, die als ontvangstruimte en expositieruimte kan dienen voor de bezoekers van de monumenten in Pingjum en Witmarsum, gaan gestaag verder. Deels met tempo, deels zeer traag.

Als de ontvangstruimte is gerealiseerd kan er worden begonnen aan veranderingen aan het Schuilkerkje, zodat het meer oorspronkelijk wordt. Deze plannen zijn al voorbereid.

In oktober is er een begin gemaakt met het overleg met organisaties binnen de broederschap om te ontdekken hoe we in het Menno Simons Hûs werkelijk een ontmoetingsplek kunnen zijn, voor allerlei groepen. Het is nog zoeken, maar tegelijk ontdekken we dat de ontmoeting al gebeurt. Er komen steeds meer groepen, mensen zijn enthousiast, er komt ook meer verbinding met de omgeving. Het is al bezig.

En we houden u op de hoogte!

Het bestuur, Rob, Aeltsje, Bauke Tjeerd, Fokje, Menno en Flora, wenst u

Goede kerstdagen en folle lok en seine voor het nieuwe jaar!



Stichting Menno Simons SDMF
Grote Buren 28
8749 GE PINGJUM
www.doopsgezindemonumenten.nl

Bankrekening: NL55 RABO 0141 9625 42